

# BOUW BERICHTEN

december 2015 - Nummer 3

**IBO**  
cultural exchange

VRIJWILLIGERS  
WORDEN NIET  
BETAALD OMDAT ZE  
ONBETAALBAAR ZIJN



## VOORWOORD

Voor u de nieuwe "Bouwberichten", de laatste van 2015. Zo op de grens van het oude en het nieuwe jaar, krijgt u natuurlijk een korte terugblik op het afgelopen jaar in het vrijwilligersoverzicht. Ook heeft IBO in 2015 weer vele donaties mogen ontvangen: tot op heden (eind november) al 1524 grotere en kleinere bedragen van mensen die IBO een warm hart toedragen. Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

In Nijmegen zijn we inmiddels aan het werk voor seizoen 2016: op de website staan al nieuwe projecten. Wij hopen natuurlijk dat zich weer vele vrijwilligers willen inzetten! Dit kunnen jongeren zijn, maar ook steeds vaker zien wij vrijwilligers die al wat levenservaring hebben of bedrijven die in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hun personeel als vrijwilligers aan ons toevertrouwen. Kent u organisaties die hier ook interesse in hebben, laat dit gerust aan ons weten!

Rest mij nog om u veel leesplezier, hele fijne feestdagen en een fantastisch 2016 te wensen.

### LEONIE VAN DE VEN

Voorzitter



## DANKBAAR WERK IN TEHUIS IN KROATIË

Ik ben Maud Hanzen, 17 jaar. Ik heb deze zomervakantie vrijwilligerswerk gedaan in Brezovica, Kroatië, met meervoudig gehandicapte kinderen. IBO ondersteunt hier al jaren een tehuis waar ongeveer 50 kinderen met een beperking opgevangen en verzorgd worden.

Ik vloog alleen naar Kroatië. Ik vond het in het begin erg spannend, want ik wist niet goed wat mij te wachten stond. Eenmaal aangekomen in Kroatië werd ik opgehaald met een wit 'Caritas'-busje. Toen wist ik dat het avontuur pas echt ging beginnen.

Een dag later kwamen de andere vrijwilligers: vier Italianen en drie andere Nederlanders. Die dag werd alles uitgelegd over de kinderen en hoe alles in zijn werk gaat. Wij mochten de kinderen bezig houden, met ze buiten spelen, bijvoorbeeld schommelen of voetballen. Ook mochten we helpen met eten geven. Sommige kinderen konden prima zelfstandig eten en sommige hadden echt hulp nodig.

Toen ik er een tijdje was had ik pas echt door hoe zwaar de zorg voor deze kinderen is. Sommige kinderen hebben intensieve zorg nodig. Andere kunnen redelijk hun eigen boontjes doppen.

Het was voor mij een super ervaring. Wil je dat ook meemaken, ga dan vrijwilligerswerk doen! Het is echt super dankbaar werk en ik vond het moeilijk om weer weg te gaan.

17-jarigen mogen aan een IBO-project deelnemen, mits de ouders en het project waar ze naartoe gaan hiermee instemmen. Ouders moeten een "toestemmingsverklaring voor reizen van minderjarigen" invullen, die op het gemeentehuis gelegaliseerd wordt.



## KLUSSEN IN EEN KOPTISCH KLOOSTER

Negen vrijwilligers van de R.K. parochies De Levensbron uit Bemmel en St. Benedictus uit Elst hebben zich een week lang ingezet om het kloostergebouw van de Koptische broeders in Höxter-Brenkhausen, Duitsland, te helpen onderhouden. Het klooster ligt in de buurt van een vluchtelingenkamp, waarmee nauwe banden bestaan. Twee vrijwilligers doen verslag.

Jorg Eeuwes: "Na lang voorbereiden, vertrokken wij als groep naar Duitsland. We werden zeer hartelijk ontvangen en kregen na aankomst een interessante rondleiding door het klooster. Op de eerste zondag vond er een zeer uitgebreide en pontificale heilige mis plaats. Bijzonder was dat er in drie talen werd gepreekt en dat wij als vrijwilligers ook mochten deelnemen: we mochten uit de (Nederlandse) bijbel voorlezen en hebben gezamenlijk het Onze Vader gebeden. Aan het einde van de mis werden alle vrijwilligers, de Nederlandse en de Duitse, naar voren geroepen en werden wij voorgesteld aan de geloofs-gemeenschap.



Op maandag begon het werk. We hebben geschilderd, muren aangesmeerd en opgeruimd. Communiceren met de bisschop en de anderstalige vrijwilligers was voor ons allen een uitdaging, maar met goede intenties en veel werklust zijn we een heel eind gekomen en hebben wij een mooi aandeel geleverd.

Buiten alle klusactiviteiten hebben wij samen met de bisschop veel leuke en bijzondere momenten beleefd. We hebben een Benedictijnenklooster bezocht en daar de vespers bijgewoond, een vluchtelingenkamp bezocht, een tweede internationale viering bezocht, waar ook een aantal jonge vluchtelingen aanwezig was en gewandeld in de mooie, heuvelachtige natuur."

Margreet Sanders: "Het was spannend, waar gingen we heen, wat zouden we moeten doen, wie zouden we ontmoeten? En eigenlijk bleef dat gevoel. Elke dag was anders: in het begin veel voorbereidende werkzaamheden, daarna schilderen van deuren, kozijnen, aansmeren van muren en heel veel opruimen. Samen met vier Duitse meiden en Egyptische en Syrische medewerkers is de klus zo goed als geklaard. Komend voorjaar kunnen de eerste gasten ontvangen worden in Höxter.

Naast het werk zijn we op bezoek geweest bij Eritrese minderjarige vluchtelingen. Samen ontmoeten betekende samen bidden, samen eten en spelen. We hebben een inkijk gekregen in de grote problematiek van de vluchtelingen en de opvang en hebben wijze levenslessen meegenomen. Het was een week om nooit te vergeten!"



# BELLA ITALIA, MACCHIAGODENA

## EEN BIJZONDERE ERVARING IN DE ZOMER VAN 2014 EN 2015

*Dit verhaal is deel van een langer verslag. Het geheel is te vinden op [www.ibo-nederland.org/prikbord](http://www.ibo-nederland.org/prikbord).*

Zondagavond half 9, station Boiano. Don Franco bellen, dat waren de instructies. Als ik dat voor vertrek aan iemand vertelde klonk het heel avontuurlijk, maar het werkte prima. Samen met twee Duitse vrouwen en een Italiaan van boven de 70, die al minstens aan 20 vrijwilligersprojecten had meegedaan, hebben we in 2014 twee fantastische weken gehad.

Dit jaar ben ik terug gegaan. Wederom om 20.30 uur op het station, maar nu hoefde ik niet eens te bellen. Vittorio stond mij al op te wachten. Ik was in 2015 de enige vrijwilliger. Ook dat is een bijzondere ervaring.

Maandag direct aan de slag met Antonio en Bruno, alsof ik niet weg geweest was. Deze mannen kunnen echt alles en leveren prachtig werk. Elke dag kent zijn vaste structuur: starten om acht uur, om elf uur een korte pauze met water en vijgen, dan door tot één uur en terug naar de school, waar Don Franco en Maria al heerlijk hebben gekookt. De maaltijd is elke dag een hoogtepunt. Verrukkelijk eten, goede wijn en prachtige gesprekken die je in het algemeen alleen op hoofdlijnen kunt volgen, maar de sfeer is, voor mij in ieder geval, heel bijzonder. Ik sprak Duits met Vittorio, Frans met Antonio en een soort van Italiaans met iedereen. Dat ging uitstekend, we begrepen elkaar.

Aan het project wordt al 20 jaar gewerkt. Don Franco heeft vervallen huisjes van de gemeenschap gekregen en ziet het als zijn taak om deze op te knappen en uiteindelijk weer ter beschikking te stellen van deze gemeenschap. Er is natuurlijk al wel het een en ander gereed. Zo wordt er een bibliotheek ingericht en is er een huisje met een enorme verzameling kerststallen. Het is de bedoeling dat de huisjes uiteindelijk gebruikt kunnen worden door mensen die enige tijd tot rust of bezinning willen komen.

**MARTHY CONIJN**

## “GIFT T.G.V. 50 JARIG HUWELIJK”

*Dat is de omschrijving bij een donatie van 550 euro die IBO kreeg van meneer en mevrouw van de Venne uit Nunhem. We willen hen hierbij graag feliciteren met hun gouden huwelijk én hen bedanken voor hun trouwe financiële ondersteuning! Meneer van de Venne vertelde ons het volgende:*

In 1954 heb ik als vrijwilliger meegeholpen in Löffenau, Duitsland. Ik was toen 16 jaar en heb twee weken meegeholpen met het bouwen aan een kerk. Het project werd geleid door twee aalmoezeniers. Op een dag moesten we cementzakken van 100 kilo ophalen in een dorp verderop. Amerikaanse militairen waren dichtbij gelegd en hielpen ons hierbij. We mochten in hun legervoertuigen meerijden. Toen we aankwamen bleek dat er een heftruck was die de zakken kon optillen. We hoefden dus niet mee te helpen met sjouwen, maar we hadden wél een mooi ritje gemaakt.

In de weekenden waren we ingekwartierd bij de Duitse familie Adam. De vader had in de oorlog aan het front in Stalingrad gevochten. Hij vertelde er niet veel over, behalve dat hij in Rusland alleen maar zuurkool had gegeten. Hij was zo mager als een lat. Ondanks dat ze zelf niets hadden, stond er 's ochtends een rijk gevulde tafel gedekt. Ik voelde me wel bezwaard om hiervan te eten omdat de familie zelf zo arm was.

Het was bloedheet toen we aan het werk waren. We waren dus erg blij met de melkbus vol appelsap die we van de lokale bevolking kregen! Om het sap koel te bewaren, hadden we de bus ingegraven. Maar na vijf dagen begon het sap te gisten. We konden het helaas niet meer drinken omdat we anders dronken zouden worden.

In Löffenau was ik jong en het was een hele belevenis voor me. Ik denk er met veel plezier aan terug! Ik ondersteun de Bouworde nog steeds, omdat het een kleine organisatie is die het geld goed besteedt.



Bouwgezellen in 1957

## EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Henny Petter en sinds half november ben ik projectcoördinator bij IBO-Nederland; een leuke en afwisselende functie op het kantoor in Nijmegen.

Ik ben opgeleid als cultureel antropoloog en ben in mijn studietijd begonnen met vrijwilligersprojecten. Mijn eerste project was in Ghana, waar we met een groep internationale en lokale vrijwilligers teakbomen hebben aangeplant. Deze zouden dan binnen 10 jaar uitgroeien tot elektriciteitspalen. Dit project was voor mij, als toen 19-jarige studente, een levenservaring. Daarna heb ik nog verschillende internationale vrijwilligersprojecten meegemaakt en ook enkele projecten in Nederland begeleid. Dat begon toen ik geen geld had om op reis te gaan. Op die manier kwamen de vrijwilligers uit het buitenland naar mij toe. Ook dat was een bijzondere ervaring: je ziet je eigen land in heel ander perspectief!

Voor ik bij IBO kwam, heb ik gewerkt als vrijwilligerscoördinator bij het Longfonds en bij het Rode Kruis. In mijn vrije tijd speel ik met mijn twee kinderen, schrijf ik levensverhalen en coach ik kinderen die tegen problemen aanlopen. Alles bij elkaar een druk en leuk leven, waar IBO heel goed in past.



# OVERZICHT VRIJWILLIGERS SEIZOEN 2015

Dit jaar zijn 129 Nederlandse vrijwilligers op projecten in het buitenland aan de slag gegaan. Hiernaast waren er ook 15 internationale vrijwilligers aan het werk op projecten georganiseerd door IBO-Nederland. Dit is een daling ten opzichte van voorgaande jaren. Een verklaring voor deze daling zou kunnen zijn dat er de laatste jaren veel (commerciële) vrijwilligersorganisaties bijgekomen zijn die veel geld uitgeven aan PR, waar IBO tegenop moet boksen.

Van de 129 Nederlandse vrijwilligers zijn er 62 individueel gegaan, en 67 vrijwilligers zijn in vier groepen gegaan: jongeren van Hervormd Kampen en het Rudolf Steiner college in Rotterdam hebben meegeklust in het tehuis met kinderen met een beperking in Mikosow, Polen. Verder hebben jongeren van de R.K. parochies De Levensbron en St. Benedictus meegeholpen in een klooster van de Koptische gemeenschap in Höxter-Brenkhausen. De laatste groep bestond uit leerlingen van VSO de Hoge Brug in Rotterdam. Zij hebben meegeklust in Baba Ana, Roemenië. Hier worden oudere daklozen, slachtoffers van huiselijk geweld en jongeren uit weeshuizen opgevangen. Het project reïntegreert deze mensen in de gemeenschap door ze een dak boven het hoofd te bieden en ze daarnaast ook aan een baan te helpen.

Onze vrijwilliger beoordeelden hun project gemiddeld met een 7,9. Een resultaat om trots op te zijn!

Onderstaande figuren geven meer inzicht in seizoen 2015:



## COLOFON

Dit blad is een uitgave van Stichting IBO-Nederland en wordt drie keer per jaar verstuurd aan belangstellenden en donateurs. De Stichting is lid van de Internationale Bouworde (IBO) en stelt zich ten doel vrijwilligers uit te zenden naar lokale projecten voor mensen die hulp behoeven, ongeacht hun nationaliteit, ras of levensbeschouwing. Stg. IBO-Nederland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 41055227. Giften komen voor belastingaftrek in aanmerking. Ter zake van legaten is de stichting gerangschikt in de zin van art. 24, Successiewet 1956. De ontvangst van giften van €100,- of meer kunnen, indien gewenst, schriftelijk worden bevestigd.



Maak je gift over naar: NL27 INGB 0000 8607 00 t.n.v. Stg. Bouworde Nederland

Het bestuur wordt gevormd door:  
Leonie van de Ven (voorzitter),  
Tobia Potters, Lydia Verstraate,  
Paul Taris, René Peters.

Stichting IBO-Nederland  
St. Annastraat 174  
6524 GT Nijmegen  
tel.: 024-3226074  
e-mail: [info@ibo-nederland.org](mailto:info@ibo-nederland.org)  
website: [www.ibo-nederland.org](http://www.ibo-nederland.org)



ISBN 1568-3028