

BOUW BERICHTEN

Augustus 2015 - Nummer 2

IKBO
cultural exchange

WIE GOED
DOET, GOED
ONTMOET



VOORWOORD

Het is alweer augustus en veel vrijwilligers zijn al op hun bestemming in het buitenland of gaan er nog naar toe. In Nijmegen wordt er ondertussen hard gewerkt om alles in goede banen te leiden. Sommige vrijwilligers gaan naar vertrouwde projecten, anderen naar nieuwe projecten en weer anderen gaan voor de eerste keer mee. We zijn benieuwd naar hun ervaringen! Het is goed om te merken dat er nog steeds mensen zijn die zich het lot van anderen aantrekken.

In Nijmegen zijn we ons aan het focussen op de 'Club van 100'. Dat is een groep (bouw-)bedrijven in Nederland die het belangrijk vindt om onze organisatie te steunen. Als dank vermelden wij hun naam op een ere lijst op onze website. Voor een bedrijf is 100 euro niet veel en in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is zo'n gift natuurlijk zeer interessant. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

Graag zou ik de "Overeenkomst voor een Periodieke Schenking" nogmaals onder de aandacht willen brengen. Door middel van deze overeenkomst kunt u namelijk de schenking aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Stichting Internationale Bouwde Nederland is immers een erkend goed doel. Op onze website kunt u meer lezen en het document downloaden. U kunt bij vragen altijd even contact opnemen met ons kantoor: we helpen u graag.

Graag willen wij iedereen bedanken die aan IBO een bijdrage heeft geleverd of nog zal leveren op wat voor manier dan ook. Veel leesplezier en een mooie (na-)zomer toegewenst!

LEONIE VAN DE VEN

Voorzitter



DE VRIJWILLIGERSUITDAGING 2015

Net als vorig jaar, heeft IBO-Nederland ook dit jaar weer een ludieke actie bedacht voor vrijwilligers om geld op te halen voor de organisatie en haar projecten. Iedereen die deze zomer naar een project gaat, kan zich inschrijven voor de Challenge 2015.

Dit jaar is de uitdaging gericht op taal. Vrijwilligers krijgen een mysterieus stukje Nederlandse tekst toegestuurd. Hiervoor is een grotere, bestaande tekst opgeknipt in kleine (vaak onsamenhangende) zinnen. Het is dus nog een verrassing wat het eindresultaat gaat worden!

Het is de bedoeling dat vrijwilligers deze zin in het Nederlands laten uitspreken door een local uit hun projectland en dit filmen. Wanneer wij van iedere vrijwilliger het filmpje hebben ontvangen, worden alle stukjes aan elkaar gemonteerd. Dan wordt ineens duidelijk waaraan iedereen heeft bijgedragen. Ongetwijfeld wordt dit een fantastisch filmpje!

DONEER OOK!

Ook u kunt bijdragen aan de Challenge 2015. Via www.alvarum.com/ibo-nederland kunt u onze uitdaging IBO Challenge 2015 bekijken en geld doneren aan één van de fondsenwerfers (onze vrijwilligers dus). Minimaal 80% van het opgehaalde bedrag wordt gebruikt voor projectondersteuning en organisatiekosten. Een klein deel wordt besteed aan de terugkombokorrel in oktober 2015, waar de vrijwilligers van dit seizoen weer bij elkaar komen om hun ervaringen te delen. Dit jaar hebben wij als doel gesteld om minimaal € 2000,- op te halen. Daarbij is iedere gift welkom!

Let's do this!

JEUGDVERENIGING 'ONDERZOEKT DE SCHRIFTEN' IN ACTIE VOOR POLEN



Jeugdvereniging 'Onderzoekt de Schriften' van Hervormd Kampen, ook wel de protestantse kerk Nederland genoemd, telt dit jaar ruim vijfentwintig leden. Een (groot) deel daarvan is deze zomer op werkvakantie in Polen geweest. Deze werkvakantie is georganiseerd door IBO-Nederland.

Om geld op te halen voor een werkvakantie, houden ze zo'n vijf á zes acties per jaar. Voor de reis naar Polen hebben zij dit jaar een Zip Your Lip actie gehouden, waarbij 24 uur niet gegeten werd en alleen water/thee (zonder suiker) werd gedronken. Mensen konden de personen die mee deden sponsoren. Ook is er een oliebolactie gehouden. De oliebolletjes kochten ze goedkoop in en werden vervolgens verkocht aan de gemeenteleden.

Op 6 en 7 februari heeft de Jeugdvereniging een restaurantactie gehouden om geld in te zamelen. Deze is goed verlopen. In totaal hebben bijna tachtig mensen een driegang menu gegeten. Er is rond de duizend euro opgehaald met deze actie; bijna de succesvolste actie van het jaar. Later is er nog een bingoavond voor gemeenteleden en een veiling van spullen en diensten geweest. Dit wordt allemaal mede mogelijk gemaakt door de Buitenlandse Reis Commissie (BRC) van de Jeugdvereniging. Een van de vele commissies die de jeugdvereniging telt.

VRIJWILLIGERS AAN HET WOORD

ZEEPVENTORIUM DE HAAN BELGIË

5-18 juli 2015

Dit jaar had ik besloten om eens iets anders te gaan doen in de vakantie dan normaal. Mijn broer gaat al enkele jaren in de zomer twee weken met de Bouworde naar Graz in Oostenrijk en hij had me aangevoegd om het ook eens te proberen. Dus zondag 5 juli vertrok ik al op tijd met de auto richting De Haan in België.

In de omschrijving van het project stond ondersteuning bij technische werkzaamheden en ik dacht bij mezelf: "technisch ben ik niet, maar ondersteunen dat kan ik wel." De voornaamste reden echter dat ik voor dit project gekozen had, was dat het niet zo ver weg was en precies in mijn vakantie paste.

Dus, hoe dichterbij De Haan kwam, hoe zenuwachtiger ik werd. Van het Zeepventorium had ik alleen maar de website gezien en van de andere deelnemers wist ik alleen de namen en ik wist dus niet zo goed wat ik kon verwachten.

Eenmaal daar aangekomen bleek het een prachtige locatie vlakbij het strand te zijn. De omgeving is erg mooi en de mensen zijn er erg vriendelijk en behulpzaam. Ons groepje bestond uit een Oostenrijkse, een Italiaan, twee Duitsers en ik, niet zo heel groot dus. Het ondersteunen ging me goed af en ik heb ook nog wat technische dingetjes geleerd. We hebben buiten het openluchttheater en de kaatmuur geschilderd, in de tuin gewerkt, een stuk grindpad aangelegd en allerlei andere dingen. In het weekend hebben we natuurlijk met de groep Brugge en Oostende bezocht en op de meeste avonden was er in De Haan of een plaatsje in de buurt wel iets leuks te doen.

Kortom, het waren twee ontzettend leuke weken en ik heb er zeker geen spijt van dat ik me heb opgegeven. Natuurlijk waren er ook wat minder leuke dingen, maar dat heb je nu eenmaal wanneer je met een groep onbekende mensen twee weken samen moet optrekken. Toch heb ik al met al een ontzettend leuke werkvakantie gehad deze zomer.

Door: **MARLOES ELFERINK**



COEN HENNIPMAN is aan de slag op de Filipijnen, waar hij meehelpt aan betere huisvesting voor de plaatselijke bevolking. Ecologisch bouwen met bamboe neemt daarbij een belangrijke plaats in. Sommige vrijwilligers hebben niet veel woorden nodig om ons mee te delen dat ze het naar hun zin hebben op hun project: "Alles gaat prima hierzo", aldus Coen.



HET LAND VAN VUUR EN IJS

Er zijn maar weinig landen die meer tot de verbeelding spreken dan IJsland; het land van eindeloze lavavelden, schitterende bergen, ongelofelijke uitzichten en natuurlijke warm waterbronnen. Afgelopen juni/juli ben ik samen met 11 Belgische leeftijdsgenoten in dit schitterende land geweest om ondersteuning te bieden aan een organisatie die de re-vegetatie en herbeplanting van IJsland realiseert. Met z'n 13'en (12 deelnemers en één begeleider) verbleven in een schoolgebouw in de op twee na grootste stad van IJsland genaamd Hafnarfjörður (uit te spreken als Habnarfjeurdeur).

Na afwisselende maar inspannende werkdagen konden we gebruikmaken van het (natuurlijk verwarmde) nabijgelegen zwembad. Dit was geen overbodige luxe want re-vegetatie is eigenlijk de chique naam voor het verspreiden van paardenpoep over kwetsbare/geërodeerde gebieden.

Naast het leuke (maar niet altijd even schone) werk zijn wij door onze gastheer nog op meerdere uitstapjes meegenomen zodat wij de verschillende kanten van het land te zien kregen. Hierbij was het hoogtepunt een "uitstapje" van twee dagen naar een landtong in het westen waar ons de meest schitterende (niet toeristische) plekje van IJsland zijn getoond. Door de geweldige groepssfeer en toffe instelling van mijn mede reisgenoten is er tijdens de vakantie niet alleen veel werk verzet maar is er ook veel plezier gemaakt.

Ik raad iedereen die van ongerepte natuur, reizen en een actieve (werk) vakantie houdt een bezoek aan IJsland (met de IBO) meer dan aan.

Door: **DANIËL BOUWMAN**

BOUWKAMP IN POITIERS, 1963

Al vele jaren verblijven wij (mijn vrouw en ik) in september aan de Franse zuidkust. We nemen dan telkens een andere route terug naar huis om zoveel mogelijk te kunnen genieten van de diverse Franse landstreken. In 2012 leidde onze route o.a. langs Poitiers en dat deed me herinneren aan een bouwkamp uit 1963 waarheen ik samen met een aantal schoolgenoten van het St. Maartenslyceum uit Voorburg geweest was. Ik heb toen een fotoalbum uit die periode meegenomen om huidige situatie te kunnen vergelijken met wat wij toen gedaan hebben. Wij hebben de locatie teruggevonden en rondgekeken. Op een gegeven moment kwam ene mr. le Curé aangelopen. Ik heb me voorgesteld en hem verteld waarom we op deze plek waren. Hij vond het zeer interessant en vroeg of wij tijd hadden om ook nog even te spreken met de voorzitter van het feest comité, opgericht om het 50-jarig bestaan van de parochie en de kerk te vieren. Zeker ook omdat zij nauwelijks over beeldmateriaal uit die periode beschikten.

Het was een leuke ontmoeting en ik heb later vanuit Nederland al de in mijn bezit zijnde foto's ingescand en doorgezonden. Ook werden wij uitgenodigd om het 50-jarig jubileum het jaar daarop mee te maken. Helaas konden we niet.

Wat mij echter verbaasde is dat ik een mailtje kreeg van een dame uit die parochie die op de hoogte was van ons regelmatig verblijf in Frankrijk en ons uitnodigde om weer langs te komen. Eind september 2014 zijn we weer via Poitiers terug gereden. Wij werden uiterst hartelijk ontvangen door zo'n 15 personen waaronder een aantal dames van onze leeftijd die indertijd daar ook al woonden en dagelijks rondhingen bij de bouwplaats. Want een groep jonge kerels van 18/19 jaar uit den vreemde trok wel sterk aan. Grappig dat zij na 50 jaar zich nog heel wat namen herinnerden van jongens uit onze groep. Ze waren onthutst te horen dat twee ervan inmiddels overleden waren. Maar dat deed verder niet af aan het plezier bij het ophalen van de herinneringen aan een mooie periode.

Ik vond het leuk jullie bij de IBO te laten delen in dit verhaal.

Met vriendelijke groet,

PIET LEEMANS

UIT DE SCHOOLKRANT VAN HET ST. MAARTENSLYCEUM

Het bouwkamp in Poitiers.

De groep van pater Schrama kwam die zondagmorgen één uur later, dus om 8 uur aan. Poitiers ligt n.l. op nog een 50 km. verwijderd van La Roche Posay. Na 20 uur reizen met de bus was ons eerste doel een bed opzoeken. We konden kiezen uit een twijfelaar, een divan, een le-dikant op wiertjes en kampeerbodden, die op een, zij het in een afgescheiden, gedeelte van de kerk stonden. Nauwelijks waren we ingedommeld op de klokken begonnen te leiden voor de hoogmis! Maar zelfs dat kon ons niet meer raken; we sliepen dus maar rustig verder. Om u gerust te stellen, kan ik overigens mededelen, dat wij 's avonds om 6 uur een avondmis hebben bijgewoond.



COLOFON

Dit blad is een uitgave van Stichting IBO-Nederland en wordt drie keer per jaar verstuurd aan belangstellenden en donateurs. De Stichting is lid van de Internationale Bouworde (IBO) en stelt zich ten doel vrijwilligers uit te zenden naar lokale projecten voor mensen die hulp behoeven, ongeacht hun nationaliteit, ras of levensbeschouwing. Stg. IBO-Nederland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 41055227. Giften komen voor belastingaftrek in aanmerking. Ter zake van legaten is de stichting gerangschikt in de zin van art. 24, 1-4 Successiewet 1956. De ontvangst van giften van €100,- of meer kunnen, indien gewenst, schriftelijk worden bevestigd.

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter:

Leonie van de Ven, Herten

Secretaris:

Tobia Potters, Den Haag

Lydia Verstraate, Goes

Paul Taris, Soest

René Peters, Oss

Stichting IBO-Nederland

St. Annastraat 174

6524 GT Nijmegen

tel.: 024-3226074

e-mail: info@ibo-nederland.org

website: www.ibo-nederland.org



cultural exchange



Maak je gift over naar: NL27 INGB 0000 8607 00 t.n.v. Stg. Bouworde Nederland

ISBN 1568-3028