

# BOUW BERICHTEN

April 2017 - Nummer 1

**IBO**  
cultural exchange



# JUBILEUMJAAR

In dit jaar willen wij graag de aandacht vestigen op ons jubileum. Alweer 60 jaar bestaat IBO-Nederland en dat willen we graag vieren; vooral met u! We hebben veel reacties en ideeën gekregen voor een invulling voor deze dag. Daarom is er een klusdag voor iedereen georganiseerd in Nijmegen, zodat u het echte Bouworde-gevoel weer kunt krijgen. We hopen van harte dat er veel (oud-)IBO-ers mee gaan doen zodat herinneringen weer levend worden. Vele mensen hebben er gouden tijden beleefd en voor sommigen heeft het zelfs een levenservaring betekend. We zijn er trots op dat we nog steeds bestaan, ook in 2017. Schrijf op in de agenda: 20 mei! Mogen we op u rekenen?

Omdat we ons aanbod willen uitbreiden, bieden we dit jaar een project voor 50-plussers aan in Moldavië. Vanuit de media begrijpen we dat die groep nog nooit zo energiek en welvarend is geweest; bovendien heeft deze groep meer tijd beschikbaar. Voor ons reden om dit project aan hen aan te bieden. We hopen van harte dat dit experiment goed landt! Ook na 60 jaar zijn wij een organisatie die bestaat bij de gratie van donaties. Het zou zo mooi zijn wanneer dit jubileum een extra impuls zou krijgen voor wat betreft giften! Alvast hartelijk bedankt, ook namens die vele lokale medewerkers in het buitenland die zich met hart en ziel inzetten voor de vrijwilligers en hun project.



Veel leesplezier en tot ziens op de Jubileumklusdag op 20 mei!

**LEONIE VAN DE VEN**, voorzitter IBO-Nederland

## PROJECTEN MET LEEFTIJDGENOTEN

Steeds vaker wordt IBO-Nederland benaderd door mensen die zich graag in willen zetten voor anderen en dan heel graag samen met leeftijdgenoten. Inmiddels is het op onze website al goed te zien: bij IBO hebben we een aantal projecten opengesteld voor mensen van bepaalde leeftijden. Dan weet je een beetje in wat voor groep je terecht komt. Natuurlijk zijn alle projecten waar 18+ bij staat ook echt voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Daar kun je dus mensen van alle leeftijden tegen het lijf lopen. Dat blijft toch ook leuk!

### 50+ vrijwilligers in Moldavië

Nieuw in 2017 is het project voor 50-plus-vrijwilligers in Moldavië. Van 5 tot 19 juni gaat hier een aantal vrijwilligers-met-levenservaring aan de slag voor de ouderen van Straseni.

Sinds de onafhankelijkheid in 1992 is het land erg verarmd. Zo'n 80% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Ouderen leven vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Hun pensioen is niet toereikend voor de dagelijkse behoefte aan voedsel en verwarming. Velen leven in een sociaal isolement. Stichting Neohumanist Moldova vindt dat ieder mens het recht heeft op een gezond en betekenisvol leven. Deze stichting doet haar best om de ouderen van het stadje Straseni te helpen met basisvoorzieningen als voedsel en warmte. Als vrijwilliger voor deze stichting wordt je ingezet op allerlei kluswerkzaamheden ten behoeve van de ouderen. Daarnaast kun je activiteiten organiseren voor de ouderen. Wil je in één van deze projecten als vrijwilliger aan de slag? Kijk graag even op onze website voor meer informatie (<http://www.ibo-nederland.org/projecten/overzicht>) of bel 024-3226074



### Jonge vrijwilligers naar Italië

In Italië is een aantal projecten speciaal gericht op jongeren van 14 tot 17 jaar. Deze projecten bieden jongeren de kans om zich nuttig in te zetten en tegelijk de ervaring van hun leven op te doen, kennis te maken met jongeren uit andere landen en samen cultuur te beleven! Dit alles onder goede Italiaanse begeleiding. De ochtenden worden gebruikt om te werken, in de middag worden er allerlei groepsactiviteiten georganiseerd.



## DOE MEE AAN ONZE JUBILEUM(KLUS)DAG!

Op 20 mei vieren we dat IBO-Nederland al 60 jaar bestaat! Net als in de afgelopen 60 jaar, willen we dat doen door ons in te zetten voor mensen die dit nodig hebben. En net als in de afgelopen 60 jaar, zoeken we daarvoor vrijwilligers, in dit geval precies 60!

We gaan een paar uur aan de slag op *De Winkelsteegh* in Nijmegen. Op dit terrein van zorginstelling Pluryn wonen 200 cliënten die ernstig meervoudig beperkt zijn. Ze krijgen hier volledige zorg en een zinvolle dagbesteding. Op het terrein is van alles te doen, zoals fietsen repareren, tuinieren, klein onderhoud bij de manege, rolstoelen schoonmaken. Voor wie dit leuk vindt, is het mogelijk om een kleine voorstelling voor (een deel van) de cliënten te maken, met bijvoorbeeld muziek, toneel, voorlezen, etc.

Aan het eind van de middag heffen we gezamenlijk het glas op het werk van die dag en op 60 jaar Bouworde in Nederland.

### DOE JE OOK MEE?

Meld je dan aan, liefst vóór 6 mei, via [info@ibo-nederland.org](mailto:info@ibo-nederland.org) of 024-3226074.

Ook als je anderen kent die mee willen doen: geef dit bericht aan hen door!







## MET IBO-NEDERLAND NAAR... NEDERLAND!

### *IBO-Nederland, vrijwilligerswerk in het buitenland.*

Maar ook in ons eigen land is de hulp van vrijwilligers vaak hard nodig. Daarom zoeken wij ook vrijwilligers uit binnen- en buitenland voor projecten in Nederland.

### *Organiseer een vakantieweek voor vluchtelingen*

IBO-Nederland heeft de handen ineen geslagen met NIVON – natuurvriendenhuizen. In de zomer organiseert NIVON vakantieweken voor vluchtelingkinderen. Deze kinderen komen, met één van hun ouders, een weekje uitrusten en ontspannen in één van de 13 Natuurvriendenhuizen. Vrijwilligers zorgen dat de vakantiegevoelens lekker eten en dat er een leuk programma voor ze is. IBO zoekt vrijwilligers die zich in de zomervakantie gedurende de week mede willen inzetten op één van de vakantiecampen. Als IBO-vrijwilliger sluit je

je aan bij de vrijwilligers van NIVON en help je mee met alle voorkomende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van spellen voor de kinderen of een workshop voor de moeders, maar ook boodschappen doen voor de hele groep, samen koken en helpen met de dagelijkse (huishoudelijke) taken. Een mooie internationale ervaring in eigen land!

### *Bouw mee aan een fijne woonomgeving voor vluchtelingen in Almere*

Het tweede vrijwilligersproject in Nederland is in Almere. Daar werkt IBO samen met Inspiratie Inc, een stichting die mensen goed op weg wil helpen in hun leven, door samen met hen uit te zoeken wat hun talenten zijn, wat zij eigenlijk willen en wat ze nodig hebben om dit te kunnen bereiken. De stichting wil mensen van allerlei achtergronden verbinden en werkelijk samenleven stimuleren. Op een nieuwe locatie in Almere, Odeonpark, worden

72 tijdelijke woningen gebouwd voor statushouders, vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Inspiratie Inc. vestigt zich op hetzelfde terrein en is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het inrichten van het stuk grond rondom deze woningen, zodat het een uitnodigende en verbindende (buiten)ruimte wordt voor iedereen, waar groente, fruit en kruiden uit alle windstreken verbouwd kunnen worden, samen gekookt en gegeten kan worden en waar ruimte is voor sociale activiteiten, creativiteit en educatie. Vrijwilligers werken samen met de statushouders. Er is een professioneel plan voor de inrichting van het landje en goede technische begeleiding.

Wil je in één van deze projecten als vrijwilliger aan de slag? Kijk graag even op onze website voor meer informatie (<http://www.ibo-nederland.org/projecten/overzicht>) of bel 024-3226074

## DE INTERNATIONALE BOUWORDE: MEER DAN IBO-NEDERLAND

*IBO-Nederland bestaat inmiddels 60 jaar, maar wist u dat de Internationale Bouworde al in 1953 werd opgericht?*

*"Bouworde begon als werk van verzoening en liefdadigheid. Dit moet zo blijven. Mensen zijn veel beter dan we denken. Dat hebben vele IBO-vrijwilligers in de afgelopen jaren aange-tuond."*

pater **WERENFRIED VAN STRAATEN**

De Internationale Bouworde (IBO), een netwerkorganisatie met verschillende zusterorganisaties binnen Europa, is in 1953 in Vlaanderen opgericht door pater Werenfried van Straaten. Hij wilde hiermee verzoening en verbroedering onder alle mensen en volken bewerkstelligen. Vrijwilligers zetten zich in voor het bouwen van en klussen aan huizen in onder andere Duitsland en Oostenrijk voor vluchtelingen die door de Tweede Wereldoorlog hun huizen waren verloren.

In 1957 werd de Nederlandse tak van IBO opgericht. Tegelijkertijd ontstond een IBO-organisatie in Italië en Oostenrijk en al eerder was een Bouworde-organisatie in Duitsland opgericht. Op dit moment heeft de Internati-

onale Bouworde zelfstandig functionerende afdelingen in Oostenrijk, Zwitserland, België, Hongarije, Italië, Duitsland, Bulgarije en na-



tuurlijk Nederland.

Vanaf het begin was IBO al een dynamische organisatie, die zich voortdurend heeft aangepast aan actuele hulpvragen, waarbij altijd rekening wordt gehouden met de kernwaarden respect, openheid, betrouwbaarheid en kwali-

teit. In de jaren '70-'80 heeft IBO de katholieke wortels grotendeels losgelaten. Ook staat IBO sinds die tijd open voor deelname van vrouwelijke vrijwilligers. Na de val van de muur en het beëindigen van de Koude Oorlog is IBO zich meer gaan richten op de wederopbouw van landen in Oost-Europa, zoals het voormalig Joegoslavië, Polen en Roemenië. In de loop der jaren zijn er naast bouwprojecten ook sociale projecten gekomen waarin aandacht is voor sociaal achtergestelde mensen in de samenleving zoals ouderen, kinderen en gehandicapten, en ecologische projecten, waarin aandacht is voor behoud van onze natuurlijk leefomgeving.

IBO-Nederland maakt nog altijd deel uit van dit Europese netwerk, de Internationale Bouworde. Het samenwerkingsverband bestaat uit de verschillende leden, de IBO-secretariaten. Elk secretariaat onderhoudt contact met verschillende projectorganisaties en werft vrijwilligers voor deze 'eigen' projecten en voor projecten van de andere secretariaten. Op die manier ontstaan er internationale vrijwilligersgroepen die samenwerken in een project en worden vele projecten in en buiten Europa ondersteund.



## DE KINDEREN VAN BREZOVICA

**ANOUK SCHIEVEN** heeft afgelopen zomer vrijwilligerswerk gedaan in het tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen in Brezovica, Kroatië. Dit is haar verhaal.

Al een aantal jaar stond dit project bovenaan mijn wensenlijstje en toen ik 18 was mocht ik dan eindelijk! In Nederland loop ik stage in de gehandicaptenzorg, dus ik vond het interessant om ook te kijken hoe dat in een ander land gaat.

Eenmaal in Kroatië aangekomen, wist ik dat het twee geweldige weken zouden worden. Meteen hingen er kinderen om onze nek en moesten we meespelen. En wat waren ze allemaal blij dat we er waren! Het tekort aan geld was enorm duidelijk te zien, de hulpmiddelen waren stukken minder modern dan ik in Nederland gewend ben en ook het aantal begeleiders dat op een groep staat is veel minder. Maar ondanks dat, zag ik dat de begeleiders enorm hun best deden om het zo fijn mogelijk te maken voor de kinderen, die vaak geen ouders of familie meer hebben. We hebben alle dagen gespeeld met de kinderen en heel veel knuffels uitgedeeld. Eenmaal terug in Nederland bleef ik elke dag maar denken aan de situatie van de kinde-

ren en dat ze daar met hele simpele spullen geholpen zouden kunnen worden. Ik besloot er iets aan te gaan doen. Ik heb een vervoersbedrijf bereid gevonden om een pallet vol met spullen naar Kroatië te brengen. Vervolgens heb ik allerlei spullen verzameld die ze goed konden gebruiken, zoals kleding, handdoeken, speelgoed en wat kleine hulpmiddelen. Uiteindelijk had ik 30 verhuisdozen vol met spullen die met de vrachtauto megingen. Op 26 februari, ongeveer 6 maanden na mijn eerste bezoek, stond ik dan weer voor het huis en wat was dat tof! De kinderen waren niets veranderd en een aantal herkenden mij nog. Toen een aantal dagen later de spullen aankwamen, hebben we alles gesorteerd en daarna is er een leidster van elke groep langs geweest om spullen voor hun groep uit te zoeken. Ze waren er allemaal superblij mee en binnen een half uur waren alle spullen verdeeld!

De volgende dag, bij het afscheid nemen van de kinderen, hadden de meeste nieuwe kleren aan en waren ze aan het spelen met de spullen die wij hadden meegenomen. Superleuk om te zien dat ze zo blij zijn met de spullen. Ik weet zeker dat ik deze kinderen nooit meer zal vergeten!

## OPROEP: DEEL JE VERHALEN OVER DE BOUWORDE!

In het vorige nummer van de Bouwberichten stond al deze oproep: *Wij zijn op zoek naar IBO-vrijwilligers die hun belevenissen van de afgelopen 60 jaar willen delen. Dus: heb jij de liefde van je leven ontmoet op een IBO-project? Een ervaring opgedaan die je nooit meer zult vergeten? Of wil je graag vertellen over andere bijzondere, mooie, grappige of wie weet vrese-lijke IBO-momenten?*

We hebben inmiddels enkele aanbiedingen van prachtige verhalen uit de beginjaren van de Bouworde; geweldig! Daar gaan we zeker mee aan de slag. Daarnaast zouden we ook graag wat 'jongere' verhalen in het jubileumnummer willen publiceren. Dus ben je in de jaren '70, '80 of '90 met de Bouworde mee geweest? Wij horen graag je ervaringen!

## HELP IBO HELPEN

IBO-Nederland is een kleine stichting zonder winst oogmerk en zonder (structurele) subsidies. Wij zijn onafhankelijk en zetten ons in om hulp te bieden aan mensen die dit hard nodig hebben. Dat doen wij door vrijwilligers te werven en uit te zenden naar hulpprojecten. Dit kunnen wij alleen doen met de steun van onze donateurs, de mensen die IBO-Nederland een warm hart toedragen en het de moeite waard vinden dat wij ons werk kunnen voortzetten. Ben jij ook zo'n mens? Overweeg dan graag om donateur te worden van IBO-Nederland! We kunnen het goed gebruiken.

### Word donateur!

Vul het machtigingskaartje in of maak zelf uw gift over naar NL27INGB0000860700 ten name van Stichting Bouworde Nederland. Alvast heel hartelijk bedankt!

### COLOFON

Dit blad is een uitgave van Stichting IBO-Nederland en wordt drie keer per jaar verstuurd aan belangstellenden en donateurs. De Stichting is lid van de Internationale Bouworde (IBO) en stelt zich ten doel vrijwilligers uit te zenden naar lokale projecten voor mensen die hulp behoeven, ongeacht hun nationaliteit, ras of levensbeschouwing. Stg. IBO-Nederland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 41055227. Giften komen voor belastingaftrek in aanmerking. Ter zake van legaten is de stichting gerangschikt in de zin van art. 24, Successiewet 1956. De ontvangst van giften van €100,- of meer kunnen, indien gewenst, schriftelijk worden bevestigd.

Het bestuur wordt gevormd door:  
Leonie van de Ven (voorzitter),  
Lydia Verstraate en Paul Taris.

Stichting IBO-Nederland  
St. Annastraat 174  
6524 GT Nijmegen  
tel.: 024-3226074  
e-mail: [info@ibo-nederland.org](mailto:info@ibo-nederland.org)  
website: [www.ibo-nederland.org](http://www.ibo-nederland.org)



**Maak je gift over naar: NL27 INGB 0000 8607 00 t.n.v. Stg. Bouworde Nederland**

ISBN 1568-3028