

# BOUW BERICHTEN

April 2015 - Nummer 1

**I**  **O**  
cultural exchange

VERKLEIN  
HET VERSCHIL  
TUSSEN ARM  
EN RIJK



# VOORWOORD

Op het kantoor in Nijmegen zijn ze al druk bezig met het nieuwe seizoen. Gelukkig zit IBO sinds het afgelopen jaar weer in de lift wat betreft de vrijwilligers die uitgezonden zijn! Niet alleen individuele vrijwilligers maar ook scholen, bedrijven en zelfs serviceclubs hebben de weg naar ons weten te vinden. Daar zijn we heel blij mee.

Zoals u wellicht weet is IBO-Nederland volledig afhankelijk van giften. Graag willen wij u er op attent maken dat het eenvoudiger is geworden om periodieke giften te doen. Dit hoeft sinds kort niet meer via de notaris te gebeuren. Het is nu toegestaan om een contract op te stellen tussen u als donateur en IBO-Nederland via een formulier voor een periodieke overschrijving. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die zelfs aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er dient dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst te zijn opgemaakt tussen u en IBO-Nederland. Voor al diegenen die ons nog niet gemachtigd hebben, sturen we dit formulier mee met deze bouwberichten. Als schenker vult u een aantal onderdelen van het formulier in en stuurt u het ondertekende exemplaar naar ons op. Vervolgens vullen wij onze

onderdelen in, maken een kopie en ondertekenen beide exemplaren. Ten slotte retourneren wij u de ondertekende kopie. U hebt dan een bewijs van uw gift voor uw eigen administratie. Dit formulier zal spoedig van onze website te downloaden zijn.

Ik wil u ook graag wijzen op het stuk over de Verklaring Omtrent het Gedrag in deze bouwberichten. Deze wordt dit jaar kosteloos verstrekt aan vrijwilligers die via IBO-Nederland naar een project gaan.

Graag willen wij iedereen uitdagen om mee te gaan naar een vrijwilligersproject. Dit geeft u niet alleen veel voldoening, het is ook een fijne ervaring om zo uw vakantie door te brengen. U komt na dit werk zeker rijker weer naar huis.

**LEONIE VAN DE VEN**  
Voorzitter



## OEKRAÏNE IBO BLIJFT HULP BIEDEN

In Drohobych, gelegen in het westen van Oekraïne, ontfermt Vader Ihor zich over verslaafde mannen en vrouwen en daklozen. Hij helpt ze afkicken van drugs of alcohol en ondersteunt ze op psychisch, sociaal en fysiek vlak. Hij doet dit door ze op te vangen in een inmiddels mooi opgeknapt gebouw dat Caritas Drohobych van de Oekraïense regering heeft gekregen. IBO-vrijwilligers helpen al sinds 2007 mee aan het opknappen van dit gebouw. In 2014 lieten IBO vrijwilligers zich niet afschrikken door de burgeroorlog die daar recent is uitgebroken. Hun inzet wordt door de bevolking zeer gewaardeerd, omdat veel hulporganisaties zich juist terugtrekken uit het land. Dat IBO vrijwilligers blijven komen, geeft hen hoop. Hieronder kunt u de ervaringen lezen van twee Nederlandse IBO-vrijwilligers die aan dit project deelnamen.

"Nasja Gata", "onze hut" een prachtige naam voor een bijzondere plek met prachtige mensen. De bewoners, mensen zoals jij en ik, die allemaal hun eigen verhaal hebben. Indrukwekkend, verbijsterend, triest, maar zo menselijk. Een verhaal dat ze graag met je delen. Die ook willen weten hoe jouw leven er uit ziet, daar in het rijke Westen. De projectbegeleiders, ambitieus, vol grappen en grollen, vakmensen met een geweldig improvisatietalent. De vrijwilligers uit Duitsland, Oostenrijk en Nederland, in no time een hechte groep. Op een plek, ver van de stad, over een weg als een maanlandschap, zonder internet, midden in een prachtig bos met de overblijfselen van een duister verleden als Sovjet legerbasis.

Hard werken, spelletjes spelen, eindeloos lang kletsen als we allang moeten slapen, voetballen ook als je er niks van kan, diepgaande gesprekken bij het kampvuur, een barbecue met Oekraïense volksliedjes. Varkens, kippen, in het weekend naar Lvov, kasja en aardappelsouep en vooral... nieuwe vrienden!!!

Na twee weken gingen de meeste vrijwilligers weer naar huis. Sommigen bleven nog een paar dagen in het prachtige land en bezochten o.a. Kiev en de schitterende Karpaten. De meeste mensen in het land verstonen geen Engels wat verrassende wendingen gaf. Dacht je een kaartje te kopen voor de trein, begrepen ze dat je eerste klas wilde zitten. Niet ieder restaurant had een menukaart maar er werd gewoon wat gebracht zonder wat te vragen. Smaakte in ieder geval voortreffelijk.

Slava Ukraine!!!

**NICO RIJS EN MICHAEL MOOI**



# KLUSSEN IN EEN KLOOSTER

## HET EVANGELIE IN DE PRAKTIJK

In het Duitse plaatsje Hörter-Brenkhausen staat een oud kloostergebouw dat in 1993 is gekocht door een groep Koptische geestelijken voor een symbolisch bedrag van 1 Duitse Mark. Het klooster was een bouwval. Sindsdien wordt het klooster zo goed mogelijk onderhouden onder leiding van bisschop Anba Damian. Nabij het klooster worden momenteel 200 (grotendeels Syrische) christelijke vluchtelingen opgevangen die onder erbarmelijke omstandigheden hun thuisland zijn ontvlucht. Deze vluchtelingenopvang en het klooster werken geregeld samen om de vluchtelingen een veilige haven te bieden.

Sinds een aantal jaar helpen vrijwilligers van Internationale Bouworde (IBO) met het opknappen van dit klooster. Dit jaar gebeurt dat op een speciale manier. De vastenactie van het Dominicanen klooster Huissen stond namelijk in het teken van het



Koptisch-Orthodoxe klooster in Hörter-Brenkhausen Duitsland. Hiervoor hebben Paul Roelofs vanuit het klooster Huissen, pastoraal werker Margreet Sanders van de parochies St. Benedictus en de Levensbron, en IBO Nederland de handen in één geslagen. Het Dominicanen klooster Huissen was zo vriendelijk de opbrengsten van de vastenactie van 2015 geheel aan dit project in Hörter te wijden. Een prachtig gebaar, waarvoor grote dank!

In de herfstvakantie van 2015 gaat een groep van maximaal 14 jongeren uit de twee parochies een week in het klooster klussen en activiteiten organiseren voor de dan aanwezige vluchtelingen.

Beste lezers,

In april is het eindelijk zo ver; "Wij gaan aan het werk in Roemenië!"

Wij zijn 18 leerlingen van VSO De Hoge Brug, een openbare school voor zeer moeilijk lerende jongeren die ruimte biedt aan mensen met verschillende culturen en geloofs-overtuigingen. In een respectvol en op de maatschappij gericht klimaat streven we ernaar onze leerlingen zicht te geven op hun talenten en deze te leren ontwikkelen. Ook leren de jongeren om te gaan met hun beperking en inzicht te krijgen in hun sociale omgang met anderen. Dit alles heeft als doel dat de jongeren een gewaardeerde participerende rol in onze samenleving bereiken op het gebied van wonen, werken, burgerschap en vrijetijdsbesteding. Voor ons is dit een perfecte match met het project in Baba Ana; hier kunnen we onze kwaliteiten laten zien en delen, en een onvergetelijke ervaring opdoen. Na vele voorbereidingen, de organisatie en uitvoering van een wintermarkt, een sponsorloop waaraan schoolbreed is deelgenomen en vele kilometers afgelegd zijn en een actieve teambuilding-dag zijn we klaar om aan de slag te gaan! Nu is het tijd om onze werkervaring die we hebben opgedaan tijdens de praktische branche- en werkervaringsplekken op school te delen met hen die onze hulp hard kunnen gebruiken. Klaar om onze handen uit de mouwen te steken en letterlijk een steentje bij te dragen aan dit mooie project!

Op 12 april zullen we aan het werk gaan; zorgdragen voor de groenvoorziening, ondersteuning bieden waar nodig en deelnemen aan het dagelijkse leven van de bewoners in Baba Ana. Wat een ervaring zal dit worden en wat hebben we er zin in! Wel erg spannend, want wat staat ons te wachten, wie wonen er, hoe ziet het er uit? Met heel veel zin, de nodige spanning en volle overtuigingskracht gaan we onze werkweek tegemoet.

Groeten,  
Leerlingen en begeleiders VSO De Hoge Brug

## GRATIS VOG

Afgelopen jaar informeerden wij u dat IBO-Nederland een nieuw screeningsbeleid invoerde. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt verwacht van alle vrijwilligers, ongeacht de aard van het project. Hieraan is adequaat gehoor gegeven door alle vrijwilligers en als organisatie zijn wij tevreden over de implementatie van deze nieuwe beleidsregel.

Een dergelijk document kost geld en IBO-Nederland staat er om bekend dat zij de kosten voor vrijwilligers zo laag mogelijk wil houden. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar mogelijke regelingen in Nederland om de VOG's vergoed te krijgen. Dit is gelukt! Aangezien vrijwilligers die via IBO-Nederland vrijwilligerswerk gaan doen in het buitenland een reële kans hebben om in aanraking te komen met kwetsbare groepen in de samenleving (kinderen en/ of mensen met een beperking) mogen wij in 2015 de VOG's gratis aanbieden. Deze regeling loopt tot en met 31 december 2016, tot een maximum van 100.000 VOG's per jaar. Dat is dus goed nieuws voor onze vrijwilligers!



# NIEUW SEIZOEN!

Het is april en dat betekent dat wij alweer druk bezig zijn met het werven van nieuwe vrijwilligers voor alle mooie klussen die op ze liggen te wachten. Zoals ieder jaar is er weer voldoende plek voor helpende handen bij langlopende projecten in bijvoorbeeld Kroatië en Moldavië maar ook dit jaar kunnen wij vol trots weer nieuwe projecten aanbieden.

Dit jaar is nieuwe hulp en ondersteuning nodig in Italië, Indonesië, IJsland en Albanië. Daarnaast bieden wij in Kameroen dit jaar naast het project in Ikiliwindi ook een project aan in samenwerking met United Action for Children (UAC). Vrijwilligers werken hier samen met lokale UAC staf op een basisschool. Er is genoeg te doen, van het bouwen van klaslokalen tot aan het helpen in de klas.

Ook is er een samenwerking ontstaan met Compassion for Humanity (C4H), een kleine organisatie in Ghana. Vrijwilligers kunnen hier klussen aan de bibliotheek, het studiecetrum en de scholen van C4H. Op deze manier dragen zij een steentje bij aan de verbetering van educatie in ruraal Ghana.

In 2015 kunnen vrijwilligers zich aanmelden voor tal van speciale projecten binnen en buiten Europa. Er is keuze uit bijna 70 projecten in 30 verschillende landen! Ben je nieuwsgierig? Kijk dan op onze website [www.ibo-nederland.org](http://www.ibo-nederland.org) en schrijf je in.

## BOUWORDE IN DE BEGINJAREN

Mien van Gemert is één van de mensen die de bouwkampen heeft meegemaakt toen Bouworde Nederland pas net bestond. Tussen 1957 en 1968 is zij tien keer mee geweest met de Bouworde naar verschillende kampen in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Er gingen in die tijd altijd twee dames mee om te koken en poetsen. Haar ouders stonden niet direct te springen bij het idee dat zij met allemaal vreemde mensen – voornamelijk mannen – naar het buitenland zou gaan. "Ik werd gebeld door een Fransman die mij het adres doorgaf, maar dit kon ik maar half verstaan. In Den Bosch kwam ik de rest van de groep tegen, die wel het goede adres had. Dus heb ik daar even een kaartje gekocht om het juiste adres naar mijn ouders te sturen." Eenmaal aangekomen op het bouwkamp vlakbij Parijs bleek dat iedereen in tenten sliep, ook Mien en een andere vrouw. Ondanks dat de accommodatie vaak primitief was heeft Mien al die jaren genoten van haar deelname aan de bouwkampen.



Wij zijn blij met de bijzondere foto's en documenten die we van Mien gekregen hebben ter aanvulling van ons archief, zoals het Bouworde paspoort en de eerste algemene voorwaarden. Een mooie herinnering aan de eerste bouwkampen van Bouworde Nederland.

### COLOFON

Dit blad is een uitgave van de Stichting IBO-Nederland en wordt drie keer per jaar verstuurd aan belangstellenden en donateurs. De Stichting is lid van de Internationale Bouworde (IBO) en stelt zich ten doel vrijwilligers uit te zenden naar lokale projecten voor mensen die hulp behoeven, ongeacht hun nationaliteit, ras of levensbeschouwing. Stg. IBO-Nederland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 41055227. Giften komen voor belastingaf-trek in aanmerking. Ter zake van legaten is de stichting gerangschikt in de zin van art. 24, 1-4 Successiewet 1956. De ontvangst van giften van € 225,- of meer wordt altijd schriftelijk bevestigd.



**Maak je gift over naar: NL27 INGB 0000 8607 00 t.n.v. Stg. Bouworde Nederland**

Het bestuur wordt gevormd door:

*Voorzitter:*

Leonie van de Ven, Herten

*Secretaris:*

Tobia Potters, Den Haag

Lydia Verstraate, Goes

Paul Taris, Soest

René Peters, Oss

Stichting IBO-Nederland

St. Annastraat 174

6524 GT Nijmegen

tel.: 024-3226074

e-mail: [info@ibo-nederland.org](mailto:info@ibo-nederland.org)

website: [www.ibo-nederland.org](http://www.ibo-nederland.org)



ISBN 1568-3028