

BOUW BERICHTEN

December 2018

ALS ELKE
VRIJWILLIGER EEN
STER KREEG WERD
HET NOOIT MEER
DONKER*

citaat Loesje

IKO
cultural exchange



Foto gemaakt door Lais Cuypers





NOMADELFIA: WAAR WE ÉÉN ZIJN.

Ik ben Jorein, 18 jaar en ex-rechtenstudent met een tussenjaar en plannen om wat anders te studeren. Afgelopen zomer ben ik met nog acht andere vrijwilligers uit Duitsland, Italië, Vlaanderen en Nederland naar het pittoreske Nomadelfia afgereisd. Dit kleine Toscaanse dorp telt zo'n driehonderd inwoners die zelfvoorzienend in groepsverband leven. Met het motto 'ut unum sint' ('waar we één zijn') gaf de katholieke geestelijke Don Zeno inspiratie voor de oprichting van deze gemeenschap. Nog steeds siert deze spreuk de ingang van het dorpskerkje.

Vanaf de eerste dag werden we opgenomen in Nomadelfia alsof we familie waren. Omdat de taken van de dorpingen zo afwisselend waren, waren onze taken dat ook. Zo verwijderden we onkruid en legden we een waternetwerk aan voor in de groentetuinen, bekleedden we stoelen die heel erg toe waren aan nieuwe bekleding en schuurden en schilderden we de houten huizen van 94-jarige omaatjes. Die hulp werd zeker gewaardeerd! Verder is Nomadelfia niet heel ver verwijderd van het strand en dus heeft Giovanni, de heel aardige begeleider ter plekke, ons twee keer daarheen meegenomen.

NIEMAND IS RIJK GENOEG OM ZIJN VERLEDEN TERUG TE KUNNEN KOPEN

(Oscar Wilde)

MAAR JE KUNT WEL JE VERLEDEN INZIEEN IN HET ARCHIEF VAN IBO

Geregeld krijgen we op het IBO kantoor een telefoontje dat als volgt gaat:

- "Goedemorgen, met IBO-Nederland, u spreekt met [Henny / Pascale]."

- "Hallo, met [naam]. Spreek ik met de Bouworde?"

- "Ja hoor, dat zijn wij!"

- "Ik heb misschien een beetje een rare vraag, maar ik ben in het verleden als bouwgezel met jullie meegegaan naar [land]. Het was de eerste keer dat ik zelf naar het buitenland ging. We hadden een heel leuke groep onder leiding van een aalmoezenier, ik geloof dat hij [naam] heette. De jongens bouwden, en de meiden kookten toen. We hebben meegebouwd aan een [vul in: school / kindertehuis / kerk / buurtcentrum / huis van arm gezin]. Een heel mooie ervaring die me altijd is bijgebleven. Nu ben ik met pensioen en mijn vrouw en ik gaan op vakantie naar [datzelfde land] en willen nu het project opzoeken. Ik weet niet precies waar het was, maar het lag in de buurt van [stadje]. Hebben jullie hier nog informatie over?"

- "Wat leuk dat u het project weer wilt bezoeken! We hebben in onze kelder archiefmappen die teruggaan naar onze eerste projecten in 1954. Van veel projecten hebben we nog een verslag van de aalmoezenier en evaluatieformulieren van de bouwgezellen. Als u wilt, kunnen we opzoeken of er over uw bouwkamp nog informatie te vinden is."

- "Echt?"

- "Echt."

het kantoor zijn ze daar al hard mee bezig. Hopelijk kunnen we voorlopig nog even mee in deze steeds veranderende en bij tijden verhardende wereld. Wij hebben in ieder geval nog alle vertrouwen in de toekomst. Graag wensen wij jullie vanaf deze plek mooie kerstdagen en een fijn 2019 toe.

LEONIE VAN DE VEN,

Voorzitter IBO-Nederland.



Moldavië is het armste land van Europa. Veel jongeren trekken naar het buitenland om werk te zoeken. De ouderen blijven achter. De organisatie 'Neohumanist Moldova' wil de ouderen van Moldavië een menswaardig bestaan bieden. Dit doen zij met een centrum voor dagopvang, waar mensen bv. kunnen douchen en een warme maaltijd krijgen, een verpleeghuis en een thuiszorgteam. Neohumanist Moldova wordt financieel en praktisch gesteund door o.a. de Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM). IBO werft regelmatig vrijwilligers voor projecten bij Neohumanist.



TERUG- EN VOORUITKIJKEN

In december kijken we vaak even terug naar het afgelopen jaar. Het was een jaar waarin de stand van de vrijwilligers die via IBO aan een mooi project zijn gekoppeld heel voorzichtig een kleine stijging te zien gaf. Dat komt mede doordat we afgelopen jaar projecten voor nieuwe groepen hebben geïnitieerd. Er was een nieuw project voor mensen van vijftig jaar en ouder en er was ook een nieuw project voor de Camperclub NKC. Beide werden gehouden in Moldavië. Uit de verhalen die ons bereikt hebben waren deze projecten zeer waardevol. Zowel voor de mensen in het armste land van Europa, die deze hulp hard nodig hebben, als ook voor de mensen die ernaar toe zijn geweest. Bovendien is het voor de hulpverleners soms belangrijk om te beseffen hoe geweldig goed men het hier in West-Europa heeft. Door zo'n ervaring staat men er even bij stil.

Ook worden er steeds meer groepen studenten ingezet om vrijwilligerswerk in het buitenland te doen. Zo krijgen deze jonge mensen inzicht in andere gebruiken en gewoontes. Dat verrijkt hen en geeft hen meer inzicht in hoe de wereld er uitziet. Mede door onze zusterorganisaties zijn wij in staat adressen te vinden van mensen die deze hulp ontberen. De projecten in Nederland worden steeds populairder. Niet alleen voor de Nederlanders zelf maar vooral ook voor de vrijwilligers van onze zusterverenigingen in de andere Europese landen. Onze staf wordt er steeds meer bedreven in om projecten te vinden en overnachtingen te regelen. Een vooruitblik voor het komende jaar waarin we niet alleen willen consolideren wat we al bereikt hebben, maar vooral ook nieuwe bronnen en mogelijkheden willen aanboren. Op

voor 'het goede doel'. Nu nog bepalen welk doel dit zou kunnen worden.

Via IBO kwam NKC in contact met SOM, de Stichting Ouderenzorg Moldavië, en na gedegen overleg werd besloten om ouderen zorg in Moldavië als het goede doel van de reis aan te bieden. En zo gingen er uiteindelijk 22 vrijwilligers met de camper naar Moldavië.

NKC

IBO-Nederland en de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club) hebben de handen ineen geslagen om een camperreis met een goed doel te organiseren: een camper-klus-reis. IBO bracht kennis in over de verschillende projectorganisaties, de goede doelen, NKC zou zorgen voor reizigers die wel wilden klussen

EEN CAMPER-KLUS-REIS NAAR MOLDAVIË

September 2018. Elf campers met daarin 22 vrijwilligers arriveren in Strasen. Deze campers gaan twee weken lang klussen voor de organisatie Neohumanist Moldova. Het programma is zorgvuldig opgezet: per dag zijn er verschillende teams die klussen aan huisjes van thuiszorgcliënten, werken op het dagcentrum en uitstapjes maken met de ouderen. Veel deelnemers hebben van tevoren extra geld ingezameld bij vrienden en bekenden om te besteden aan de doelgroep.

uit van je eigen kennis, maar luister naar hoe de mensen het hier doen. Na enkele dagen was het eindresultaat prachtig. En dan de reacties van de bewoners! Eén man vond het zo mooi, dat hij beweerde niet voor Eerste Kerstdag in de kamer te gaan. Een echtpaar was zo ontroerd, dat de tranen over hun wangen biggelden en ze ons met trillende armen omarmden en knuffelden. Dan raak je zelf ook geëmotioneerd."

Ben en Henny Plomp

"Vier campers gingen op pad met 8 ouden van dagen naar een klooster. Ik zelf kreeg twee oude vrouwen aan boord en een verpleegster. We gingen naar een klooster in Capriani. Voor deze oude mensen een trip die zeer belangrijk voor hen was, vooral om de religie te kussen die in dit klooster aanwezig waren. Na het bezoek aan dit klooster samen met deze oudjes een lunch in elkaar geflanst op een parkeerplaats, waarna een ijsje werd genuttigd in een wegrestaurant. Deze oudjes hadden de dag van hun leven."

De vrijwilligers hebben fantastisch werk gedaan, mogelijk gemaakt door de fijne samenwerking tussen de NKC, SOM, Neohumanist Moldova en IBO-Nederland. Via deze weg: iedereen enorm bedankt voor de inzet!

Jelte en Alie Veld

"Mensen, onze leeftijdsgenoten vaak, die in vreselijke omstandigheden leefden in een stal. De doelstelling valt het best te omschrijven met: warm, veilig en schoon voor de winter. In de huisjes werd steeds één kamer – de winterkamer – helemaal ingericht. Verroeste bedden die wij geen bedden zouden noemen en vieze oude kleden die soms helemaal uit elkaar vielen, gingen eruit. Gasfornuizen die het aanzien niet meer waard waren werden vervangen, evenals koelkasten. Kachels werden gerepareerd. Alle huizen hebben kunststof kozijnen gekregen en die moesten nog gestuukt worden. En heel veel verven, allemaal blauw. Blauwe muurverf ook op houten tafels. Ook werd er linoleum gelegd, al ging dat wat anders dan wij gewend zijn. Daar waren we voor gewaarschuwd: ga niet



Uit het archief: een brief van Priester Huitema uit Kerkrade

Benieuwd of er over jouw project nog informatie te vinden is? Bel naar 024 3226074 of mail naar info@ibo-nederland.org en we gaan voor je op zoek. Vinden we leuk!

HELPENDE IBO HANDEN IN 2018

BEDANKT!



183 VRIJWILLIGERS



89 MANNEN EN 94 VROUWEN



**DE JONGSTE WAS 15,
DE OUDSTE WAS 74 JAAR**



18 LANDEN



36 PROJECTEN



366 HANDEN

2018 was voor IBO een mooi jaar, dankzij ieders bijdrage. Vele vrijwilligers hebben geholpen in de projecten en vele donateurs hebben dat mooie werk financieel mogelijk gemaakt. Heel erg bedankt allemaal!

PROJECTEN 2019

De projecten voor 2019 staan op de website. Je kunt bijvoorbeeld een school schilderen in België, klussen in een sloppenwijk in Brazilië, en natuurschool bouwen in Estland, een vakantie voor gehandicapte kinderen organiseren in Kroatië, een weg helpen aanleggen in Marokko, een middelbare school bouwen in Nepal en nog veel meer! Kijk, kies en schrijf je in via www.ibo-nederland.org/projecten/overzicht.



Project Tipu in Estland

GEEN ANTWOORDNUMMER MEER

Om kosten te besparen heeft IBO per 1 januari 2019 het antwoordnummer opgezegd. Alle post kan gestuurd worden naar het gebruikelijke adres: St. Annastraat 174, 6524 GT in Nijmegen.

COLOFON

Dit blad is een uitgave van Stichting IBO-Nederland en wordt drie keer per jaar verstuurd aan belangstellenden en donateurs. De Stichting is lid van de Internationale Bouworde (IBO) en stelt zich ten doel vrijwilligers uit te zenden naar lokale projecten voor mensen die hulp behoeven, ongeacht hun nationaliteit, etniciteit of levensbeschouwing. Stg. IBO-Nederland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 41055227. Giften komen voor belastingaftrek in aanmerking. Ter zake van legaten is de stichting gerangschikt in de zin van art. 24, Successiewet 1956. De ontvangst van giften van €100,- of meer kunnen, indien gewenst, schriftelijk worden bevestigd.



Maak je gift over naar: NL27 INGB 0000 8607 00 t.n.v. Stg. Bouworde Nederland

Het bestuur wordt gevormd door:
Leonie van de Ven (voorzitter),
Lydia Verstraate en Paul Taris.

Stichting IBO-Nederland
St. Annastraat 174
6524 GT Nijmegen
tel.: 024-3226074
e-mail: info@ibo-nederland.org
website: www.ibo-nederland.org



ISBN 1568-3028