

# BOUW BERICHTEN

April 2019

ALS JE HET BETER  
HEBT DAN ANDEREN,  
BOUW JE GEEN HOGER  
HEK, MAAR EEN  
LANGERE TAFEL.

**I** **BO**  
cultural exchange



foto: Project Timulazu, Roemenië.

**CBF**  
ERKENN  
GOED DOEL

## VOORJAAR

Het is april en het seizoen staat voor de deur: nieuwe projecten en daardoor weer nieuwe kansen. Het is bijna Pasen en wellicht is het tijd om de zomervakantie te gaan plannen. Een heleboel mensen gaan naar hun vertrouwde vakantieadres omdat ze zich daar verzekerd weten van een fijne vakantie. Andere mensen gaan het experiment aan en willen in hun vakantie proberen om mensen die in de verdrukking zitten, te helpen met een klusje, een bijzondere ervaring of een vriendelijk woord. Er zijn momenteel diverse projecten in de aanbieding, wel meer dan zeventig! Wellicht is er een bij die jouw voorkeur heeft? Zie ook op onze website: <https://www.ibo-nederland.org/projecten/overzicht>

derland.org/projecten/overzicht  
Ons team zet zich, mede vanwege de vraag van de partners in andere Europese landen, de laatste jaren meer en meer in op projecten binnen Nederland. Wellicht is dat voor jou een mogelijkheid om kennis te maken met de projecten van onze organisatie? Misschien krijg je ook wel zin om te gaan. Hoe mooi is het om je ervaringen weer mee te nemen naar huis en hoeveel rijker kom je terug.  
Let op: het project voor vijftigplussers in Moldavië, waar we vorig jaar mee begonnen zijn, krijgt een vervolg. Je kunt op onze website ook de verslagen van de projecten lezen. Moldavië is een Europees land en het is daar immers ook

2019. Zij hebben net zoveel recht op een goed leven als wij.

Wij willen graag iedereen van harte uitdagen om via vrijwilligerswerk een stukje van hun tijd en aandacht te geven aan mensen die het vele malen minder hebben dan wij. Dit geeft u niet alleen veel voldoening, het is ook een fijne ervaring om zo uw vakantie door te brengen.



Veel leesplezier,  
**LEONIE VAN DE VEN,**  
Voorzitter IBO-Nederland.

## NIEUW SEIZOEN, NIEUWE PROJECTEN!

In 2019 steunt IBO voor het eerst deze projecten.

### Aracaju, Brazilië

In dit in 2016 opgerichte, internationale non-nenklooster is iedereen welkom. Het klooster is gebouwd in een sloppenwijk en de nonnen hebben als doel de bewoners van de sloppen vooruit te helpen. Ze bieden jongeren een plek om naartoe te gaan, geven soep aan ieder die honger heeft en bieden kinderen begeleiding. De nonnen kunnen zelf ook wat hulp gebruiken. Zij willen hun klooster graag uitbreiden met werkruimtes en een *guest house* en zitten verlegen om vrijwilligers.

### Vicchio, Italië

Dit project is speciaal voor jongeren van 14 tot 17 jaar, die niet kunnen wachten om vrijwilligerswerk in het buitenland te gaan doen. De vrijwilligers gaan werken bij Aiasanta Farm, een kleine woongemeenschap waar o.a. migranten worden opgevangen. In dit klusproject wordt de tuin opgeknapt en worden de gebouwen onderhouden.



**Vakantieweek voor minima, Nederland**  
Steeds meer (jonge) gezinnen leven in armoede. De kinderen van deze gezinnen zien elke zomer hun vriendjes en vriendinnetjes op vakantie gaan, terwijl zij zelf thuis moeten blijven. Er is ook geen geld voor uitstapjes naar het zwembad of een pretpark. Dan is zes weken zomervakantie heel erg lang! En terug op school hebben zij geen mooi vakantieverhaal. In dit project gaan vrijwilligers helpen een vakantieweek te organiseren voor deze gezinnen, waarin ontmoeting, ontspanning en verbinding centraal staan.

Kijk voor meer informatie over deze en alle andere projecten graag even op de website van IBO-Nederland! [www.ibo-nederland.org](http://www.ibo-nederland.org).



## PROJECT WINKELSTEEGH IN NIJMEGEN

Komende zomer organiseren IBO en *De Winkelsteegh* samen een internationaal vrijwilligersproject. De Winkelsteegh, een woonwerklocatie voor mensen met een ernstige beperking, zoekt vrijwilligers die zich een paar weken willen inzetten om de bewoners een paar leuke weken te bezorgen. Tijdens de zomervakantie is de personeelsbezetting vaak wat minder, zodat de tijd voor extra activiteiten met de bewoners soms ontbreekt. De inzet van extra vrijwilligers is de oplossing!

Vanuit IBO zijn we daarom in Nederland én in het buitenland op zoek naar mensen die zich van 7 – 20 juli a.s. in willen zetten als vrijwilliger in Nijmegen. We hopen een internationale groep bij elkaar te krijgen, die naast het werk samen op pad gaat en Nederland verkent.

We zoeken Nederlandse vrijwilligers die mee willen helpen. En we zoeken (een) Nederlandse vrijwilliger(s) die de groep in de vrije tijd wegwijs wil maken. Ben je of ken je iemand die dit helemaal ziet zitten? Kijk dan voor meer informatie graag op de website [www.ibo-nederland.org](http://www.ibo-nederland.org) onder *vrijwilligerswerk bij Nijmegen: Zet je in voor mensen met een meer-voudige beperking*.

## EEN SUPER-ERVARING IN UGANDA!

Wij, Anja en Jolein, hebben ontzettend zinvol werk kunnen doen in Uganda. In Kayunga-district is grote behoefte aan schoon water. Hoewel er voldoende regen valt als gevolg van het moessonklimaat, zijn er geen middelen waarmee dit water kan worden opgevangen. Voor dit probleem heeft een lokale ontwikkelingsorganisatie een fantastische oplossing bedacht: het bouwen van watertanks met plastic flessen. Enerzijds is dit kostenbesparend (goedkoper dan bakstenen) en anderzijds wordt het milieu ontlast.

Wij werkten samen met inwoners en de medewerkers van de lokale organisatie aan de bouw van een watertank bij een school. Het was fantastisch dat we het project van het begin tot het eind hebben kunnen volgen. Het begint met verzamelen en vullen van flessen samen met de kinderen van school. Daarna het bouwen van de tank die door

de speciale constructie een prachtige vorm krijgt. Dit deden we samen met de ouders. Laag voor laag worden de flessen in het cement gelegd en vastgeknoopt. En dan natuurlijk het eindresultaat, het daadwerkelijk kunnen tappen van water uit de watertank. Een feestje voor de hele community met veel dans, zang en eten.

Naast de bouwwerkzaamheden was er tijd voor sociale contacten met de mensen uit de buurt. Met de kinderen van school een potje voetballen, knutselen of tekenen, en het 'oud Hollandse' springtouw. Geweldig om het enthousiasme te zien. De betrokkenheid van de ouders en kinderen was erg groot en ze waren blij met het eindresultaat. En wij hebben veel geleerd en ontzettend genoten!!!



## ‘HEB JE AL GOEDE RUWE HANDEN GEKREGEN?’

*Werken voor de Bouworde in 1960: Een verslag van Toine Lamers.*

In 1960 zat ik in de vijfde klas van het Thomas à Kempis college in Arnhem. Onze docent Duits, meneer Leloux, en de zeer actieve moderator Vaessen wisten mij en zo'n 15 andere leerlingen enthousiast te maken om in Duitsland voor de 'Ostfluchtlinge' huizen te gaan bouwen. Het IJzeren Gordijn bestond nog niet en grote aantallen vluchtelingen uit het, door Rusland bezette, Oosten van Duitsland probeerden naar West-Duitsland te ontsnappen. Twee jaar later zou de grens nagenoeg hermetisch afgesloten worden. Het bouwkamp waar we ingezet werden, was 'Bouwordeneinsatz, Siedlung am Seebach, Osthofen, bei Worms'. We hebben daar twee en een halve week gewerkt. Zeker voor middelbare scholieren die dit werk niet gewend waren, was het stevig aanpoten. In een brief

die ik daar ontving van mijn moeder schrijft ze: 'Heb je al goede ruwe handen gekregen? Hangen de vellen erbij? Je zult nog wel eens een verbandje of een hansaplastje nodig hebben?' Vrachtwagens met grote betonstenen en zakken cement afladen, cement maken, metselen, sleuven graven voor de waterleiding en rioleering: we deden het allemaal. Er was natuurlijk wel een opzichter aanwezig die regelmatig moest ingrijpen om de muren niet al te scheef te laten worden. We woonden en sliepen in nog niet afgeleverde huizen die door onze voorgangers gebouwd waren. Het was heel primitief, met zeven man op een kamer. De huiskamer had geen stoelen maar zitplekken, ook door onze voorgangers in elkaar getimmerd. Het was zeer aangenaam vertoeven. De dame die voor ons kookte, ik ben haar naam helaas vergeten, had een platenspeler bij zich met o.a. platen van Elvis Presley. Het nummer van 'Joshua fit the

*Leerlingen van het Thomas à Kempis college in Osthofen, 1960.*



battle of Jericho' was de grote tophit en bij de zin: 'And the walls came tumbling down' keken we naar buiten of de muren die we gebouwd hadden nog overeind stonden. In de avonden gingen we weleens naar de dorpskroeg om een potje bier te drinken en in het weekend werd daar gedanst. We werden ook een keer uitgenodigd bij de mensen die al hun intrek hadden genomen in de gebouwde huizen om daar wat te eten en te drinken. We werden zeer gastvrij onthaald en ze waren heel tevreden over het werk van de Bouworde. We hebben ook een wijnkelder bezocht in Worms en zijn een zondag naar Heidelberg geweest. Ondanks het zware werk, hebben we er ook nog een mooi vakantiegevoel aan overgehouden. In het laatste jaar van de middelbare school vormden de 'bouwvakkers' een speciale groep, die soms met enige afgunst door de medeleerlingen werd bekeken.

# WIJ WILDEN GRAAG IETS NUTTIGS DOEN. DAT IS ONTZETTEND GOED GELUKT!

Henk (72) en Mariëtte (62) Kok zijn er helemaal vol van: zij hebben zich twee weken ingezet voor ouderen in Moldavië. Henk: *"Wij zijn gepensioneerd, kunnen lekker doen wat we willen en we gaan vaak op pad met onze camper."* Mariëtte: *"We genieten ervan dat we alle tijd aan onszelf hebben. We hebben het zo goed. Dat wilden we delen! Je wilt toch graag iets doen voor een ander, die het harder nodig heeft dan jijzelf."*

Via via kwam Mariëtte bij IBO-Nederland terecht. Na een gesprek op het kantoor, was al snel duidelijk dat het ouderenzorgproject in Moldavië goed paste. Veel ouderen in Moldavië leven in grote armoede en sociaal isolement. Vaak zijn de kinderen en kleinkinderen naar het buitenland vertrokken om werk te zoeken.

In Moldavië hebben de twee vrijwilligers zich toegelegd op het repareren en opknappen van het huisje van een 85-jarige mevrouw, die door twee versleten heupen nauwelijks kon lopen. Zij is één van de thuiszorgcliënten van de lokale ouderenzorgorganisatie, Neohumanist, waaraan Henk en Mariëtte via IBO waren gekoppeld.

Henk: *"Ik kan er uren over vertellen. Het huisje opknappen was zo hard nodig. We hebben samen geschilderd, ruiten vervangen en heel veel schoongemaakt. We kregen ook steeds meer contact met 'onze mevrouw', die ons werk ontzettend waardeerde. Dat was heel mooi."*

Mariëtte: *"We hebben hier een geweldige tijd gehad en we zijn dankbaar en blij dat we de mogelijkheid, de middelen en de tijd en gezondheid hadden om op deze manier samen een stukje naastenliefde in praktijk te kunnen brengen. Het geeft ons een andere kijk op de dingen, zoals wat er belangrijk is in je leven en wat een bevoorrechte mensen wij zijn."*

- Van 13 – 25 mei 2019 organiseren IBO-Nederland en Neohumanist samen weer een projectperiode voor vrijwilligers van 50+.

- Voor wie nog geen 50+ is: in juni en juli zijn er nog twee projectperiodes gepland, waar iederéén boven de 18 van harte welkom is!

Kijk voor meer informatie gerust op de website [www.ibo-nederland.org](http://www.ibo-nederland.org).



## NIEUWE SAMENWERKING

IBO heeft zich als Europees netwerk pas geleden aangesloten bij het *Coordinating Committee for International Voluntary Service*, CCIVS. CCIVS is een overkoepelend orgaan dat werkt aan de ontwikkeling en coördinatie van internationaal vrijwilligerswerk. Voor IBO betekent deze aansluiting een wereld aan nieuwe mogelijkheden voor samenwerking.



## MET Z'N ALLEN!

Schoolklassen, verenigingen, kerken, seniorenclubs, steeds meer groepen vinden de weg naar IBO-Nederland. In 2017 gingen er vier groepen, in totaal 75 vrijwilligers, via IBO naar een project in het buitenland. In 2018 waren dat al negen groepen, in totaal 131 vrijwilligers. En ook voor 2019 staan er nu alweer groepen klaar om hun vrijwillige bijdrage te gaan leveren.

Zo gaan leerlingen van het Rudolf Steinercollege uit Rotterdam naar het Poolse Chorzów. Zij gaan klussen voor een jeugdcentrum en kennismaken met de Poolse jongeren. Een leerkracht van het Scalda-college, een MBO uit Vlissingen, neemt al jaren zijn klassen mee op 'werkweek' naar een IBO-project in Oost-Europa. Helemaal nieuw in 2019 is een groep Portugese vrijwilligers die zich via IBO voor een integratieproject in Almere komt inzetten.

Ben je met jouw groep toevallig ook op zoek naar een leuke en nuttige invulling van een (werk)week of een reis? Laat graag weten wat jullie zoeken, dan kan IBO misschien de match voor jullie maken!

### COLOFON

Dit blad is een uitgave van Stichting IBO-Nederland en wordt drie keer per jaar verstuurd aan belangstellenden en donateurs. De Stichting is lid van de Internationale Bouworde (IBO) en heeft als doel vrijwilligers te koppelen aan lokale projecten voor mensen die hulp behoeven, ongeacht hun nationaliteit, etniciteit of levensbeschouwing. Stg. IBO-Nederland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 41055227. Giften komen voor belastingaftrek in aanmerking. Ter zake van legaten is de stichting gerangschikt in de zin van art. 24, Successiewet 1956. De ontvangst van giften van €100,- of meer kunnen, indien gewenst, schriftelijk worden bevestigd.



Maak je gift over naar: NL27 INGB 0000 8607 00 t.n.v. Stg. Bouworde Nederland

Het bestuur wordt gevormd door:  
Leonie van de Ven (voorzitter),  
Lydia Verstraate en Paul Taris.

Stichting IBO-Nederland  
St. Annastraat 174  
6524 GT Nijmegen  
tel.: 024-3226074  
e-mail: [info@ibo-nederland.org](mailto:info@ibo-nederland.org)  
website: [www.ibo-nederland.org](http://www.ibo-nederland.org)



ISBN 1568-3028