

BOUW BERICHTEN

April 2018

WAAROM BINNEN
JE COMFORTZONE
BLIJVEN ALS
DAARBUITEN VEEL
MEER TE BELEVEN
VALT *

IKO
cultural exchange



* Citaat van Loesje



VOORJAAR BIJ IBO-NEDERLAND

Ons jubileumjaar is voorbij en wij zijn er trots op dat wij na 60 jaar nog steeds "alive and kicking" zijn. Voor vrijwilligerswerk ver weg of dichterbij: voor enkele weken, voor een enkeling zelfs voor maanden, zendt onze organisatie al die tijd reeds mensen uit!

Graag willen we uw aandacht vestigen op de nieuwe wegen die we zijn ingeslagen. Zo wordt er momenteel een project voorbereid in Moldavië voor vrijwilligers van 50+. Zij hebben immers vaak meer tijd, zijn actief en willen iets blijven betekenen in de samenleving. Ook zij kunnen hun unieke ervaring delen met andere vrijwilligers en met de lokale bevolking door mee te gaan en mee te werken.

We organiseren nieuwe samenwerkingsverbanden: dit jaar met de Camper Club NKC uit Nederland, die zich met ons wil gaan inzetten voor het project in Strasen in Moldavië. Zo blijven wij ons ook na 60 jaar steeds vernieuwen.

Een vrijwilligersreis is een fantastische belevenis waarbij zowel jongeren als ouderen samen allerlei technische of sociale projecten uitvoeren, samen met en voor de plaatselijke bewoners. Door intensief met elkaar samen te leven en te werken ontdek je de wereld op een heel andere en bijzondere manier. Dat voegt toe aan wie je bent en hoe je reageert. Veel van onze vrijwilligers zijn reeds gegrepen door het virus.

Graag wil ik u attenderen op de nieuwe manier van doneren (Sponsorclicks) in dit nummer. Immers dankzij uw donaties kunnen wij ons werk voortzetten.

Wij willen iedereen van harte uitdagen om via een vrijwilligersuitzending een stukje van hun tijd te geven aan mensen die het vele malen minder hebben dan wij. Dit geeft u niet alleen veel voldoening, het is ook een fijne ervaring om zo uw vakantie door te brengen. U komt na dit werk zoveel rijker weer thuis.

Veel leesplezier,

LEONIE VAN DE VEN,
Voorzitter IBO-Nederland.



ZOMER 1956: OVER 26 ONGETROUWDE STELLEN IN ORTHEN

Door: Jules Janssen

Ik had in 1953 mijn Gymnasium voltooid bij het Camisiuscollege in Nijmegen. Ik wilde graag 'iets met bouwkunde' gaan studeren, maar wat? Toen heb ik in Heerlen drie jaar de opleiding HTS Bouwkunde gevolgd, en vervolgens wist ik het: door naar Delft. Mijn ouders woonden in dezelfde straat als het kantoor van de Bouworde. Ik zei tegen mijn vader "wat te doen met die lange zomervakantie van vroeg in juni tot eind september?" Mijn vader zei: "O'h, hier verderop is iets waar ze bouwkampen organiseren." Ik ben erheen gegaan om eens te praten. Ik kreeg te horen dat er in Orthen, nu een voormalig buurtschap in 's-Hertogenbosch, 26 stellen waren die al lang verloofd waren (sommigen al acht jaar) maar ze konden niet aan een huis komen. Ze woonden dus allemaal nog noodgedwongen bij hun ouders. De plaatselijke pastoor heeft deze stellen toen bij elkaar

geroepen en voorgesteld om zelf, met hulp van familieleden, te gaan bouwen. De Bouworde is daar toen bij gaan helpen. Ze zaten alleen met het probleem dat er geen bouwtechnische leiding was. Toen ik vertelde van mijn verse diploma, viel de toenmalige secretaris Jan van Ooijenkooijen (althans zo herinner ik mij zijn naam) van zijn stoel. Gelijk de volgende dag was ik in Orthen om dat bouwkamp technisch te leiden.

Overdag waren we met maar liefst 35 vrijwillige bouwgezellen. 's Avonds kwamen de broers, vaders en de mannen van de stellen die een huis wilden ook helpen. Omdat we met zoveel mensen waren, ging de bouw heel voorspoedig. De twee professionele betonvlechters die meehielpen konden het tempo van de bouwgezellen nauwelijks bijhouden. Eind augustus waren de huizen tot en met de begane grond af. De pastoor kon daarna 26 huwelijken inzeggen.

In 2011 ben ik nog eens teruggegaan naar Orthen. Er is een Pater Werenfriedstraat (vernoemd naar de oprichter van de Bouworde). Een van de mannen van de 26 stellen voor wie we gebouwd hebben zat in toen in zijn voortuin. Hij was nog steeds dankbaar. Wat me vooral is bijgebleven, is de bereidheid van iedereen om te helpen en iets goeds te doen voor iemand anders. Ik denk er met veel plezier aan terug.

foto: IBO archief

IBO VRIJWILLIGERSWERK IN 2018

Als vrijwilliger heb je veel te kiezen! Op de website van IBO-Nederland staat een indrukwekkend lange lijst van projecten waar vrijwilligers gevraagd worden. Ga je naar België, Moldavië, Marokko of India? Wil je lekker praktisch klussen, doe je liever natuurwerk of ligt jouw hart bij het organiseren van een kindervakantieweek? Het kan allemaal bij IBO-Nederland.



WERKEN IN HET APPELSAPCENTRUM IN SOBISSI, GEORGIË

Sobissi is een klein dorpje op ongeveer 25 kilometer van Gori. Voorheen stond het dorp bekend om de mooie boomgaarden, maar door het conflict in Zuid-Ossetië zijn de boomgaarden verdroogd. De rivieren in de bergen van Ossetië werden afgesneden en de irrigatiesystemen voor de plantages werden vernield. In 2011 is hier een sociaal-ecologisch project opgestart: Sobissuri. Er is opvang voor kinderen, een appelsapcentrum waar oudere inwoners een inkomen kunnen genereren, kunstprojecten voor de jeugd en een internationaal ontmoetingscentrum. De IBO-vrijwilligers gaan helpen het centrum (verder) op te knappen.

ONDERHOUD AAN EEN KLOOSTER IN MARIA LANGEGG, OOSTENRIJK

In Oostenrijk, langs het zogenaamde 'Jakobspad', biedt het klooster Maria Heil der Kranken een slaapplek aan pelgrims die op weg zijn naar Santiago de Compostela. Het aantal pelgrims neemt jaarlijks toe. De kleine woongemeenschap kan het onderhoud van het grote klooster - zowel financieel als praktisch - niet dragen. IBO-vrijwilligers voeren 1x per jaar onderhoudswerkzaamheden uit.

KINDEREN MET BEPERKINGEN EEN VAKANTIE-GEVOEL GEVEN IN BREZOVICA, KROATIË

In een tehuis voor kinderen met een meervoudige beperking worden ongeveer 70 kinderen opgevangen. In de zomer gaan sommige kinderen met hun familie mee op vakantie. Voor de kinderen die 'achterblijven' vraagt IBO vrijwilligers om zich gedurende 2 weken in te zetten en deze kinderen ook een mooie vakantie te bezorgen.

BOUWEN MET FLESSENAFVAL IN UGANDA

In dit project helpen de IBO-vrijwilligers een organisatie in Uganda, die zich richt op ontwikkeling en armoedebestrijding in de regio. Sinds 2010 bouwt deze NGO met bottle bricks, een methode waarbij plastic (water)flessen worden opgevuld en gebruikt als bouwstenen. Dit betekent dat het milieu minder belast wordt: er is minder afval en de flessen worden op een duurzame manier hergebruikt.

Scholen en gemeenschappen kunnen een aanvraag indienen bij deze NGO voor het bouwen van noodzakelijke gebouwen, zoals bijvoorbeeld sanitair. Zodra er voldoende vrijwilligers zijn en er genoeg geld beschikbaar is voor materialen, wordt de bouw gestart.

ZOVEEL PROJECTEN

Via IBO-Nederland gaan vrijwilligers naar projecten in 28 verschillende landen. Met sommige projecten heeft IBO-Nederland zelf contact. Andere projecten staan in contact met één van de andere IBO-kantoren in het Europese netwerk. Elk kantoor zoekt vrijwilligers in eigen land en elke vrijwilliger kan naar alle projecten van alle IBO's. Zo krijg je steeds een internationale groep die twee weken lang aan het werk gaat voor een project.

Kijk voor meer informatie en meer projecten op onze website: www.ibo-nederland.org

U HELPT IBO-NEDERLAND VOORUIT!

Bij de Bouwberichten van december 2017 zat een brief, waarin werd uitgelegd hoe IBO-Nederland er financieel voor staat. Naast enkele besparingstips hebben wij een groot aantal extra donaties mogen ontvangen. Daar zijn we heel blij mee! Een aantal mensen heeft een overeenkomst met IBO getekend, waarin is vastgelegd dat zij IBO-Nederland minimaal 5 jaar financieel zullen steunen. Zo'n overeenkomst maakt deze jaarlijkse gift ook volledig aftrekbaar van de belasting. Dat is fijn voor IBO en voor de donateur. Wij willen iedereen op deze plek heel hartelijk bedanken voor de (extra) financiële steun. Daarmee kan IBO-Nederland een poosje vooruit!

MAAR LIEFST 7 VASTE VRIJWILLIGERS-GROEPEN IN 2018

Via IBO-Nederland kunnen zowel individuele vrijwilligers als vaste groepen de handen uit de mouwen steken. We hebben goed nieuws van het "groepen front": maar liefst zeven groepen hebben zich aangemeld om zich dit jaar via ons actief in te zetten!

VIJF GROEPEN GAAN VOOR HET EERST MET IBO-NEDERLAND OP PAD:

Een groep van 11 internationale vrijwilligers van World Life Experience heeft afgelopen februari in Almere het spits afgebeten. Ze hebben bij Inspiratie Inc. o.a. meegeholpen in een centrum voor asielzoekers. Eén van de vrijwilligers, Arianny zei hierover: "Today we had a flower workshop with the refugee ladies. It was a great moment for connecting with others while making some beautiful arrangements. The highlight of my day was talking to Madhat. He is such a beautiful and resilient soul. He lost his father and son in the war in Syria. His wife is alive but she is in Syria. He lost everything he had and he still smiles. He said he has two choices, to live in misery and depression or to go on and try to be happy."



Madhat decides to be happy and to inspire others." 37 leerlingen van de sectie Architectuur en Stedenbouw en vier leerlingen van de sectie Constructieve Bouwkunde van het Koning Willem I college uit Den Bosch hebben in april praktijkervaring opgedaan op IBO projecten in Polen en Roemenië. Verder organiseren studenten van de Studievereniging voor Pedagogische Wetenschappen in mei een activiteitenweekend voor vluchtelingen kinderen in Almere. In het najaar rijdt een groep camperaars van de Nederlandse Nederlandse Kampeerauto Club naar Moldavië. Ze gaan in dit armste land van Europa enkele huizen van ouderen opknappen. Na het werk nemen

ze enkele ouderen mee in hun camper op een uitstapje in de buurt. Hiermee kunnen ze hen hopelijk wat afleiding geven van hun dagelijkse problemen. We zijn uiteraard erg blij met deze nieuwe samenwerkingsverbanden!

Hiernaast gaan er dit jaar ook weer 'oude vertrouwde' groepen via IBO-Nederland naar het buitenland: Het Rudolf Steiner College uit Rotterdam helpt mee in Polen en het Scalda College uit Zeeland klust weer mee in Roemenië.

We zijn erg dankbaar voor deze enthousiaste inzet van alle groepen en wensen iedereen veel succes!





ADAWSO, GHANA

Hallo allemaal! Ik ben Ruben Wortel. Ik ben in januari samen met Riewart naar Ghana gegaan om daar te helpen op een school in Adawso. We hebben veel verschillende activiteiten gedaan op de school, maar ook zijn we een ruime week op reis gegaan naar het noorden van Ghana. Dit vonden de lokale mensen behoorlijk spannend, maar het is allemaal goed verlopen! Wij wilden naar Adawso, omdat ik daar vorig jaar al was geweest voor 10 dagen. Toen ik terug kwam heb ik Riewart erover verteld. Hij was zo enthousiast geworden dat we besloten om nog eens te gaan, nu samen en voor twee maanden. We hadden verwacht dat we meer konden doen aan fysiek werk, maar we hebben vooral heel veel met de kinderen gedaan dat was ook erg leuk en nuttig. De leukste herinnering aan Ghana is, denk ik, ons gastgezin. Ze stonden altijd voor ons klaar en waren heel erg gastvriendelijk. Nu ik daar voor een langere periode geweest ben zou ik natuurlijk graag weer 's terug gaan, ik weet bijna zeker dat dat ook ooit het geval gaat zijn!

SPONSORKLIKS

IBO-Nederland heeft zich aangemeld bij Sponsorkliks. Dat betekent dat iedereen nu IBO kan sponsoren, zonder dat het iets extra's kost! Hoe dat werkt? Heel veel verschillende webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via Sponsorkliks.nl wordt gedaan en 75% van deze commissie wordt op onze bankrekening gestort.

Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via Sponsorkliks.nl naar de site van Bol.com, als klant betaal je hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com een commissie uit, waar IBO-Nederland dus 75% van ontvangt. Het kost IBO-Nederland, én jezelf, niets! Hoe meer mensen dit doen, hoe fijner voor IBO. Dus bezoek, voordat je een bestelling via internet doet, eerst www.sponsorkliks.nl, kies IBO-Nederland als doel en klik dan op de webwinkel van jouw keuze. En geef de tip heel graag aan zoveel mogelijk mensen door!

COLOFON

Dit blad is een uitgave van Stichting IBO-Nederland en wordt drie keer per jaar verstuurd aan belangstellenden en donateurs. De Stichting is lid van de Internationale Bouworde (IBO) en stelt zich ten doel vrijwilligers uit te zenden naar lokale projecten voor mensen die hulp behoeven, ongeacht hun nationaliteit, etniciteit of levensbeschouwing. Stg. IBO-Nederland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 41055227. Giften komen voor belastingaftrek in aanmerking. Ter zake van legaten is de stichting gerangschikt in de zin van art. 24, Successiewet 1956. De ontvangst van giften van €100,- of meer kunnen, indien gewenst, schriftelijk worden bevestigd.



Maak je gift over naar: NL27 INGB 0000 8607 00 t.n.v. Stg. Bouworde Nederland

SECKAU, OOSTENRIJK



Renovatie van een Bauernhof, eigendom van een Benedictijnen klooster. Het is heel bijzonder om het leven in een kloostergemeenschap eens van zo dichtbij mee te maken. Rust en regelmaat, en deze paters waren ook bijzonder open. We hebben hele mooie gesprekken gehad. Het onderhoud aan de gebouwen heeft aandacht nodig, maar de financiële middelen zijn beperkt. Seckau is een klein dorp met ca 1000 inwoners, gelegen op 850m hoogte. Het klooster vervult een centrale rol, velen zijn betrokken bij de huidige renovatie van de kerk.

Marthy Conijn en
Guus van der Kolk



SPILAMBERTO, ITALIË

Mooie herinneringen: "Poah, zoveel. Maar eigenlijk iets heel kleins. Het moment dat de oprichter van de association eens langskwam terwijl ik met een groepsgenootje aan het werk was. Mario, een 80+, norsige, Gandalf-achtige man. Hij was opeens zó ontzettend enthousiast over ons resultaat. Belissime, bravi bravi ragazzi. Dus, dat werd automatisch ons doel voor de rest van het project: Mario blij maken, niet altijd met goed resultaat. Maar uiteindelijk wel met goede afloop! Het project voldeed niet alleen aan mijn verwachtingen, maar overtrof deze ruimschoots. Overigens heb ik misschien nog een leuk verhaaltje voor jullie. Een van de redenen dat ik met dit project heb meegedaan is omdat mijn vader op zijn 17e naar Sicilië is geweest, ook voor een IBO project. En het grappige was dat een aantal van zijn foto's (hij was ook semi-professioneel fotograaf) best vaak overeenkwamen met de mijne. Afgelopen jaar is hij voor de eerste keer teruggegaan om te kijken hoe het gebouw er nu bijstond."

Camiel de Hoen

Het bestuur wordt gevormd door:
Leonie van de Ven (voorzitter),
Lydia Verstraate en Paul Taris.

Stichting IBO-Nederland
St. Annastraat 174
6524 GT Nijmegen
tel.: 024-3226074
e-mail: info@ibo-nederland.org
website: www.ibo-nederland.org



ISBN 1568-3028